



Foto: Unsplash

Skapad för kärleksrelation inte religion

ARTIKEL UR HELANDE LÖV NR 4 2019/ NR 1 2020

Utan den andliga beröringen blir livet med Gud lagiskt och skuldbelagt. Gud vill beröra vår vilja, våra känslor och våra tankar med sin närvaro. Kärleken skall vara drivkraften i våra liv.

Syndafallets konsekvenser blev katastrofala, inte bara för människan, utan för hela skapelsen. Den nära relationen med Gud gick förlorad. Människan och hela skapelsen kom i obalans. Den del i människan, människans ande, som var skapad för att vara en boningsplats för Gud stängdes. Det kallas i Bibeln för andlig död. Kontakten bröts, och sedan dess har människan på olika sätt försökt att återfå den. Detta sökande kallar vi för religion, människans egen strävan. Genom olika andliga övningar, meditationstekniker, böner, uppoffringar och goda gärningar försöker hon åter-få sitt förlorade paradiset, men vägen är stängd och den kan inte öppnas av någon människa. Det står i Bibeln att utanför paradiset står änglar med dragna svärd och vakar över vägen till livets träd. Människans liv på jorden blev kort. Förgängelse, plåga, ensamhet och sjukdomar präglade människans livsmiljö. Andra krafter än Guds närvaro påverkade människan. Bibeln kallar den negativa kraften för synden, den kraft som söndrar, bryter ner och till sist dödar.

Den återupprättade kärleksrelationen

Evangelium betyder gott budskap. Gud har öppnat dörren och säger välkommen till oss alla att komma hem. Jesus Kristus är dörren. Gud blir människa, omintetgör syndens och dödens makt och fräntar djävulen hans makt över människorna. En ny människa skulle skapas och vi skulle få bli födda på nytt till en relation med Gud. Vi skulle åter få äta av Livets träd, få våra behov mötta av honom och bli klädda med rättfärdighetens klädnad. Slippa skuld, smärta och skam, brytas loss från den fäderneärvda skilsmässan från Gud som vi fått genom Adam. Av honom har vi som människor ärvt ett liv skilt från Gud.

Pånyttfödelsen betyder att vi nu förenas med den andre Adam, Jesus. Vår ande blir pånyttfödd och vi kan åter leva i gemenskap med Gud. Genom den helige Ande kommer Gud att flytta in i våra hjärtan och vi får tillbaka den förlorade kärleksrelationen. Frälsningen är Guds gåva till hela mänskligheten. Jesus har gjort den svåra delen; han straffades för synden och dog i vårt ställe. Nu får vi liv, ja, evigt liv genom honom.

Skapade för beröring

När Jesus gick på jorden berörde han ofta människor med sin hand när han helade dem. Vi är skapade för att få en andlig beröring av Gud. När en människas liv blir berört av Gud, blir hon aldrig densamma igen. I den kristna församlingen behöver Gud utrymme för att han skall kunna beröra människor. Det är inte alltid vi förstår vad som sker mellan en människa och Gud, och ibland kan vi bli både skrämde och kritiska. När t.ex. kvinnan, i Lukas evangelium kap 7, grät vid Jesu fötter och utgöt hela sitt hjärta blev farisén, som inbjöd Jesus till sitt hem, både kritisk och förargad. Utan beröring lever vi i fruktan och bibelordet och löftena förblir teori utan koppling till det verkliga livet.

Bröd och vin

Jesus talar om att det nya livet inte finns utanför honom, utan i gemenskap med honom. ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet.” (Joh. 6:56-58)

Efter Jesu uppståndelse var det först när Jesus bröt brödet som lärjungarna kände igen honom. Utan en nära kärleksrelation med Gud lär vi inte känna Guds hjärta och vi förstår inte heller Ordet på rätt sätt. Vi får då ett utanförskap och våra liv kommer att styras av prestation och en ständig längtan efter ett accepterande.

Relationen måste vårdas

I Ef. 4:30 står det att vi inte skall bedröva den helige Ande. Ett sätt att bedröva Anden är att överge den första kärleken. Andens uppgift är att hålla oss nära Jesus, hjälpa oss att höra hans röst och att vittna och förhärliga honom. Om vi släpper blicken från Jesus och låter vår kärlek och våra hjärtan uppfyllas av det som finns i den här världen så blir Anden djupt bedrövad. Han vet att om vi överger den första kärleken så förlorar vi den mättnad och trygghet som bara kan uppnås i relationen. Våra liv faller då allt mer samman fastän gärningarna, den yttre fasaden, kan finnas kvar under en längre tid, men insidan är tom, trött och uppgiven. Många kristna skulle få tillbaka sin energi och livsglädje om de fick fördjupa sin relation med Gud.

Den helige Ande är vår hjälpare

Anden hjälper oss och påminner oss om Guds närvaro varje dag. Att han som skapat himmel och jord bor i vårt hjärta. Att han vill leda oss, hjälpa oss och ge oss allt som vi behöver. När David tog upp Arken till Jerusalem står det att de stannade vid vart sjätte steg för att bedja och offra. Vi behöver också, flera gånger om dagen, stanna upp och rikta blicken mot Jesus. Berätta hur mycket vi älskar honom och att vi är helt beroende av hans närvaro och hans resurser.

Han bor i oss och han vandrar också ibland oss. Att man är trött och somnar betyder inte att man behöver ha en oljelampa som saknar olja. Alla tio jungfrurna somnade av trötthet. Man kan praktisera Guds närvaro i alla livets omständigheter. Jesus vill inte bara vara med oss då allt är lätt, utan också i de svåra situationerna. Förtroende och trygghet byggs upp då vi vågar släppa in Guds närvaro också i det som är svårt. Mitt i tröttheten kan vi finna vila, i faran ett beskydd, i sjukdom Herren vår läkare. Han har lovat att aldrig lämna oss. Bibeln beskriver tro som en djup form av vila. Att bara luta sig bakåt, slappna av i hela kroppen. Att som Johannes luta sig mot Jesu bröst och höra vad han har att säga. Framför allt som skall bevaras är det hjärtat, kärleksrelationen med Gud.

Text: Linda Bergling