

Smaka och se att HERREN är god.  
Salig är den människa som flyr till honom.  
Psalt 34:9



## Att minnas Guds godhet

ARTIKEL UR HELANDE LÖV NR 3/2014

Det är lätt att glömma Guds godhet. Men vi behöver be Gud att påminna oss om att komma ihåg. Minnas frälsningen, andedöpet, hjälp i svåra stunder och profetorden. Då har du lättare för att stå emot frestelser och det skyddar dig i olika omständigheter.

Vi glömmar lätt vad Han har gjort och sagt. Vi glömmar de profetiska orden. Vi glömmar hur underbart det var när vi blev andedöpta, när vi blev frälsta. Vi glömmar hur underbart det var när vi fick mötesplatser med Gud. Israels barn glömde också gång på gång vad Gud gjort för dem under ökenvandringen. Därför firade de Lövhuddohögtiden. Då skulle de minnas Guds hjälp, välsignelse och omsorg genom hela den svåra ökenvandringen. De skulle minnas mannat som kom från himlen, att skorna inte nöttes ut, att kläderna höll alla åren i öknen och klippan i öknen.

### Minnesstenarna i Jordan

En annan hjälp att komma ihåg var minnesstenarna i Jordan. Prästerna blev uppmanade att välja ut stenar och lägga i Jordan (Josua bok kapitel 4). Minnesstenarna skulle påminna dem om vad Herren gjort. Vi kan också göra våra ”minnesstenar” och minnas Guds godhet i våra liv. Kan du minnas de gångerna när du bara fick en förfriskning i den helige Ande, då regnet kom och du kände: Wow! Jag vill minnas alla gånger Gud har förnyat mig med vårregn och höstregn, alla gånger han har tröstat mig, alla gånger jag fått vara drucken i den helige Ande. Alla profetorden till mig själv, men också profetorden till församlingen. Vi måste minnas det, för profetorden ska ju vara på våra läppar så att vi kan tala ut dem, proklamera dem, bana väg för dem, bereda mark för dem. Vi behöver be att Gud ska påminna oss både individuellt och i församlingen att komma ihåg.

## **Beskyddas från mörkret**

Att minnas smörjelsen gör att du och jag beskyddas från mörkrets makter. Konung David blev inte konung på en gång. Utan han blev som ung grabb smord av profeten. Han fick smörjelse men det dröjde många år innan han på ett synligt sätt blev erkänd som kung i Israel. Vad var det som höll honom ren i sitt hjärta, vad var det som höll honom så nära Gud så han kunde ha dignitet? Jag tror att det var minnet av när profeten kom med oljehornet som gjorde att han stod fast. När han satt i grottan och nästan alla hade övergivit honom, kom han ihåg smörjelsen. Han klarade svårigheterna. Många gånger när du och jag går igenom svårigheter, blir attackerade på olika sätt, så kommer vi att bli frestade. Men då måste vi minnas i våra hjärtan vad det var för smörjelse vi fick över våra liv. Höghelig smörjelse i den helige Ande. Den håller oss rena och övervinnande genom alla svårigheter. Om vi glömmer bort den smörjelse som vilar över våra liv så kommer vi att leva under vår värdighet, vi kommer att bli köttsliga, attackera Herrens smorde, vi kommer att vara med i uppror under Koras söner och med Absaloms ande. Vi kommer att förstöra allt som Herren lagt i våra liv. Därför måste vi minnas smörjelsen. Andedopet, uppfyllelsen. Vad Gud gjort i våra liv, alla profetorden för det skyddar oss i grottan. Det skyddar oss i omständigheterna.

## **Be Gud om gott minne**

Det var samma sak med Josef. Jag tror att det som räddade honom var hans bardomsminne. Han hade haft två smörjelsedrömmar, då Gud började uppenbara något om hans framtid. När Gud talar det profetiska så dröjer det kanske 20-30 år innan det går i uppfyllelse, därför måste du be Gud om ett gott minne. För annars kommer du att glömma bort det och tänka att det där var 10-15 år sedan, det blir ingenting av mitt liv. Smörjelsen och minnena över vad Gud har gjort i ditt liv kommer att bevara dig genom alla svårigheter. Visst är det viktigt att minnas hur Gud hjälpte. Bara det att komma ihåg de praktiska miraklerna och vittna om dem för att komma ihåg dem. För när vi kommer i svårigheter igen måste vi minnas vad Gud har gjort och hur han har hjälpt oss. Han kommer aldrig att lämna eller överge dig. I 1 Petr 3:15 står det: Ni ska hålla Jesus helig i era hjärtan. Om du inte håller Jesus helig i ditt hjärta kommer du att glömma bort vad Gud har gjort, du kommer att glömma bort vad han har kallat dig till. Alltså, håll Jesus helig i ditt hjärta så du inte tappar smörjelsen och uppdraget för det är faktiskt hur lätt som helst.

Vi möter människor i Bibeln som glömde bort vad Gud gjorde i deras liv. Du kan till exempel läsa om Salomo i 1 Kungaboken 11:1-11. För mig är Salomo det största, allvarligaste, mest dåliga exemplet i hela Bibeln. Men jag tänker att jag ska lära mig något av det. Vad kan jag lära mig? Jo, att minnas uppenbarelseplatserna, att värdesätta mina möten med Gud. Hålla Jesus helig i mitt hjärta. Låta elden brinna i mitt hjärta. Dag efter dag. Kom ihåg välsignelsen! Så att den får flöda in i ditt liv. Det är väldigt tragiskt när man ser äldre ledare börja gå på främmande vägar, efter att de följt Herren starkt och brinnande. Plötsligt går de på en främmande väg. Vi har mött äldre ledare i Amerika, som gått starkt med Gud och plötsligt kommer det fram orenhet, sexuella synder, brottslighet. Ledare på väg att sättas i fängelse som haft hela världen som sitt arbetsfält. Kom ihåg uppenbarelseplatserna så du bevarar enhet och helighet i ditt hjärta.

## **Glöm inte bort**

Kom ihåg vad Gud har gjort. Glöm inte bort det. Vi möter så många människor som har glömt bort det. Vi säger: Sa inte Gud det här till dig, la inte han den gåvan i dig. Kallade inte Gud dig till bibellärare. Kallade inte han dig in församlingen att tjäna här. Glömskan har kommit och det händer många gånger saker som gör att djävulen lägger sordin på det du har fått uppleva och många gånger är det saker som sker i relationerna som gör att mörkrets makter kommer in och vill förstöra det som Gud har lagt i våra hjärtan. Idag ska du göra ett beslut. Allt det gamla, den gamla surdegen och allt det negativa och besvikelsen ska bort. Gud har en fantastisk plan.

Vi ska inte låta djävulen och omständigheterna stjäla och förstöra det Gud har tänkt och vi ska be om det goda minnet. Inte bara i huvudet utan det goda doftminnet det goda känslominnet, det goda tankeminnet. Ni som farit illa i livet, kanske i församlingslivet, i relationer, i äktenskap och fått brustna hjärtan. Be att Gud hjälper er att glömma allt det där dåliga. För vi måste minnas det som är bra. Tänk om David hade glömt att han var smord till kung. Tänk om Josef hade glömt att han hade fått de där drömmarna. Tänk om Salomo hållit fast vid uppenbarelserna i Gibeon och i templet, då hade han fått vara ett bra exempel för oss istället för ett dåligt. Du ska komma ihåg de stunderna när andra valde världen, karriären och du valde att följa Jesus. Du kanske hade ett enkelt hem men det var vackrare än de rikaste hem för Herrens strålgång var över ditt liv. Han kommer att föra dig till minnesplatserna där du får sätta minnesstenar så att du aldrig ska glömma hur det smakade, hur det kändes när Guds hand var över ditt liv. Detta kommer att bevara dig i prövningar och utsatthet i framtiden för mörker kommer att övertäcka världen. Om du har glömt bort mycket av vad Gud har kallat dig till, säg då: Herre, för mig till mina minnesstenar, de ska bli dyrbara för mig. Du kommer att få känna tacksamheten och det väcker i ditt hjärta en längtan efter mer.

*Text av Linda Bergling*